

Belgische Kampioenschappen 25 februari 2012

En dan hier, zoals beloofd het derde en laatste verslagje in het rijtje van Provinciale (Oost-Vlaamse), Regionale (Vlaamse) en dan tenslotte de Nationale (Belgische) Kampioenschappen waar Toby ingerold is...

De laatste weken is aan ons regelmatig de vraag gesteld; hoe kan dat nu; als Nederlander meedoen aan de Belgische Kampioenschappen? Wel, voor de geïnteresseerden een kleine toelichting.

Om aan deze kampioenschappen (tot -20) mee te kunnen doen hoef je geen Belgische nationaliteit te hebben, maar dien je wel aangesloten te zijn bij een Belgische judovereniging en minimaal 1 jaar + 1 dag in het bezit te zijn van een geldige KBJB vergunning (vorig jaar was Toby op een paar weken na te kort aangesloten bij de VJF en kon dus niet meedoen). Voor de rest moet je gewoon aan de voorwaarden voldoen die ook gelden voor de Belgische deelnemers, dus m.b.t. judopak, identificatie etc.

Wel belangrijk om niet, net vandaag, Toby's identiteitsbewijs en VJF pasje te vergeten, want dan kun je deelname wel vergeten; dit werd ook vandaag weer streng gecontroleerd.

De weegtijden waren vandaag laat (van 13.00-13.30u.) en dat kwam goed uit, want Herstal is een behoorlijk stukje rijden; ruim 150 km. Jerry ging vandaag ook mee. Niet om te coachen, want dat deed net als bij de vorige kampioenschappen vandaag ook Erik, Toby's trainer in Kemzeke, maar om te supporteren en net als ons, lekker te genieten (en te zenuwenpezen op de tribune).

De poule-indeling was al v.t.v. bekend en hadden we al van de VJF-site gedownload.

Vandaag slechts 8 deelnemers in de categorie -15 jaar, -42kg; 4 Vlamingen en 4 Walloniërs, Toby zou maar twee wedstrijden moeten winnen om al in de finale te geraken... Echter één probleempje; de tegenstanders waren op deze Kampioenschappen, zonder uitzondering, allemaal van een behoorlijk niveau... We moesten Toby er dan ook steeds van overtuigen dat het moeilijk zou zijn om überhaupt een wedstrijdje te winnen, maar dat hij er niet steeds van uit moest gaan dat hij helemaal geen kansen had.

De eerste wedstrijd vocht hij als een tijger, maar kwam desondanks achter te staan. Toen de klok nog 15 seconden wedstrijdijd aangaf, beschouwde wij het eigenlijk al het als een verloren zaak. Toby echter (gelukkig) nog niet; na de laatste '*maté*', vloog hij op zijn tegenstander af, gaf zijn laatste restje kracht en..... scoorde in de allerlaatste seconden nog een waza-ari, door zijn tegenstander op de grond te dwingen, vast te blijven houden en door te rollen op zijn zij. Hij had gewonnen!

De spanning liep op toen hij voor zijn tweede wedstrijd klaarstond, want stel je nu toch eens voor dat.... Maar, deze tegenstander, die later de Kampioen werd, was echt een kanjer. Hij gaf Toby een vlieglesje met een hele snelle schouderworp (op de knieën) waardoor hij terecht met een ippon verloor.

De wedstrijd die volgde was eigenlijk de meest zenuwslopende, want deze betekende; erop of eronder, (maar ja, dat is het letterlijk gezien bij judo altijd hè?). Als hij deze zou winnen, zou dit hem alsnog een plaatsje op het erepodium opleveren, verlies zou einde oefening betekenen met een 5^e plaats als eindresultaat.

De tegenstander bleek op het laatste moment iemand anders te zijn dan die we verwachtten en ook het moment dat hij de mat op moest kwam vrij plotseling. Misschien droeg dit er in een bepaalde mate aan bij dat Toby zich in deze wedstrijd totaal liet verassen door een techniek waarbij hij met een o-uchi-gari en het andere been dat tegelijkertijd door een arm opgetild werd en op zijn rug gegooid werd. Hierdoor was deze laatste wedstrijd in een halve minuut bekeken.

Een beetje teleurstelling was er natuurlijk wel, maar de armen van coach Erik die hem hoog de lucht in tilden, de bemoedigende woorden en de wetenschap toch nog altijd 2^e Vlaams

Kampioen te zijn en 5^e van België, toverden weeral gauw een lachje op Toby's gezicht. En wij waren enorm trots op wat hij vandaag had laten zien; een fantastische inzet, goed geluisterd naar de aanwijzingen van zijn coach, verstandig gejudood en ook niet onbelangrijk... laten zien dat je ook op een sportieve manier kunt verliezen!

Carla van Dueren den Hollander

KONINKLIJKE BELGISCHE JUDO BOND VZW LIGUE ROYALE BELGE DE JUDO ASBL		BELGISCH KAMPIOENSCHAP JONGENS U15 CHAMPIONNATS DE BELGIQUE GARÇONS U15 HERSTAL - 25 FEVRIER 2012					
		VERBEKE Logan ECCOLE JUDO MOUSCRON 4K FFBJ 5	7	VERBEKE Logan ECCOLE JUDO MOUSCRON 4K FFBJ 10	9	VERBEKE Logan ECCOLE JUDO MOUSCRON 4K FFBJ	
		De Somer Bruno JC Vossebaer V.J.F. 4		Van Dueren Den Hollander Ti JC Judokwai Kerzelle 2K V.J.F. 2			
1 V.J.F.	1	Coole Brein ASV Judo Arendonk V.J.F. 1					
3 FFBJ	7	VERBEKE Logan ECCOLE JUDO MOUSCRON 4K FFBJ					
2 FFBJ	6	STEHMANN Fabian ROYAL CROSSING CLUB SCHAEERBEEK 3K FFBJ	5	STEHMANN Fabian ROYAL CROSSING CLUB SCHAEERBEEK 3K FFBJ	1		
4 V.J.F.	4	De Somer Bruno JC Vossebaer V.J.F. 2					
1 FFBJ	5	BAKAEV Ibrahim J.C.A.S.A.H.I 3K FFBJ	10	BAKAEV Ibrahim J.C.A.S.A.H.I 3K FFBJ	10		
3 V.J.F.	3	Van Hoeseveldt Jacob-Jan JS De Poener 2K V.J.F.		BAKAEV Ibrahim J.C.A.S.A.H.I 3K FFBJ	5		
2 V.J.F.	2	Van Dueren Den Hollander Toby JC Judokwai Kerzelle 2K V.J.F.	10	Van Dueren Den Hollander Toby JC Judokwai Kerzelle 2K V.J.F.	4		
4 FFBJ	8	CLASBAUY Julien JC ETTERBEEK SPORT 2K FFBJ					
		Van Hoeseveldt Jacob-Jan JS De Poener 3K V.J.F. 6		Van Hoeseveldt Jacob-Jan JS De Poener 3K V.J.F. 7		Van Hoeseveldt Jacob-Jan JS De Poener 3K V.J.F.	
		CLASBAUY Julien JC ETTERBEEK SPORT 2K FFBJ		Coole Brein ASV Judo Arendonk V.J.F. 1			

CATEGORIE:
-42 kg
WEDSTRIJD TIJD 3 MINUTEN
DUREE DES COMBATS 3 MINUTES

Het uitgewerkte wedstrijdblad van de BK jongens -15 jaar, -42 kg.