

Vlaamse Kampioenschappen 2012

Zaterdag 11 februari. Een week na de Provinciale Kampioenschappen zijn we onderweg naar het vervolg hierop; de Vlaamse kampioenschappen. Toby herkent bij aankomst het sportcomplex te Herenthals gelijk; hier is ook het zwembad waar we met judokamp altijd naar toegaan. Het is bij de sporthal enorm druk; we kunnen de auto alleen nog maar kwijt bij het zwembad, dat 10 minuten verder lopen is.

De weging wordt voorafgegaan met een keuring van het judopak, het verplichte KBJB naamembleem op het ruggedeelte van het judopak, het identiteitsbewijs en de vergunning. Het gewicht dat straks op de weegschaal verschijnt moet binnen dezelfde weegcategorie vallen als dat bij de Provinciale en dat is bij sommige judoka's best spannend. Dat men van de wedstrijdorganisatie de eisen strikt handhaaft, blijkt wel als er toch een paar zwaar teleurgestelde judoka's en boze coaches/ouders de keurings- en weeglokalen verlaten en onverrichter zake terug naar huis moeten omdat er blijkbaar niet toch niet geheel aan de eisen voldaan kan worden...

Gelukkig is bij Toby alles in orde en kan hij, na bijna drie kwartier in de rij hebben staan wachten, mee naar de zaal waar zes wedstrijdmaten al op de -15 categorie jongens liggen te wachten... Eerst nog wat eten, drinken en een goede warming-up.

Als de gewichtsklassen met de daarbij behorende matindeling opgeroepen wordt, vindt er op de tribune een kleine 'volksverhuizing' plaats. Iedereen wilt natuurlijk een zo goed mogelijk plaatsje bemachtigen de wedstrijden van zijn/haar pupil zo goed mogelijk te kunnen volgen. Het lukt ons om een plek recht boven mat 3, de mat waar Toby in zijn gewichtsklasse de -42kg uit zal moeten komen in te palmen. Een boomstructuuroverzichtje leert ons dat het aantal judoka's in zijn poule wederom 20 judoka's bevat.

De wedstrijden vangen vrij snel aan en zijn goed te volgen dank zij de grote flat screen tv-schermen die bij elke wedstrijdtafel opgesteld staan. Hierop zijn behalve natuurlijk de tijden en puntentelling ook de namen van de judoka's en de provincies vanwaar zij afkomstig zijn af te lezen.



Het duurt niet lang of we horen Toby's naam afroepen. Zijn eerste tegenstander is een judoka uit West Vlaanderen. De opluchting is groot als hij deze eerste partij met een waza-ari afsluit; de kop is eraf. Al vrij snel daarna mag hij de mat op voor een tweede partij, tegen een Limburgse judoka, wiens judo er imponerend uitziet. Toch weet Toby deze kamp met een waza-ari (harai-goshi) te winnen. De wedstrijd die volgt, tegen een Anwerpenaar, domineert Toby duidelijk en scoort hij opeenvolgend een waza-ari met een mooie overname, een yuko en hij maakt het vervolgens af door zijn tegenstander nog 15

seconden in een yoko siho gatme te nemen; ippon! Bij elk stapje verder worden de tegenstanders vanzelfsprekend sterker, maar Toby lijkt zelf ook steeds overtuigender te raken van zijn eigen kwaliteiten en staat daardoor rustiger en zelfverzekerd op de maat.

Dan is het tijd voor de halve finale! Onze tenen staan inmiddels krom in het beton van de wedstrijdtribune! Zeker bij deze wedstrijd, die tot het einde toe uitgevochten wordt en waar Toby uiteindelijk een overwinning van een yuko uit weet te slepen doordat zijn tegenstander twee shido's toebedeeld krijgt; één voor te weinig aanvallen en een tweede wegens judoën met gestrekte armen...

Toby behaalt hiermee de finale, deelname aan de Belgische Kampioenschappen is nu gegarandeerd! In de strijd om de eerste en tweede plaats weet hij zich gedurende 1 ½ minuut prima staande te houden tegen de Antwerpse Cools. Dan zie je dat de vermoeidheid begint toe te slaan en wordt hij in een klein moment van onbalans en onoplettendheid overgenomen, met

een op 't oog zo simpel lijkende o soto gari. Deze wordt beloond met een ippon en hiermee eindigt Toby dus als tweede. De spanning is eraf, de vreugde groot en het bier dat erop gedronken wordt lekker! De prijsuitreiking die volgt is imposant; alle judoka's die over twee weken op de Belgische mogen verschijnen, moeten, onder begeleiding van muziek een ereronde door de sporthal lopen en worden daarna gehuldigd. Naast een mooie medaille, een vrijkaart voor de Belgische Kampioenschappen op 25 februari te Hertal (nabij Luik), uitnodigingen voor verschillende selectiebijeenkomsten en wedstrijden, flink wat puntjes voor de Jeugdtroffee en het Rankingklassement, ontvangt Toby ook nog door een Gella Vandecaveye gesigneerd judoboek, een mooie herinnering aan deze onvergetelijke ervaring...



En dus nog een keertje... wordt vervolgd!!!

Carla van Dueren den Hollander